



ÖREBRO
TEOLOGISKA
HÖGSKOLA
en del av ALT

Kursplan

Kyrka och samhälle i en pluralistisk värld, 10 högskolepoäng Church and Public Space in a Pluralistic Society, 10 credits

Kurskod	HS403	Giltig fr o m	Höstterminen 2019
Ämnesgrupp	Historisk-systematisk teologi	Fastställd	2018-03-01
Nivå	A1N, Avancerad nivå	Senast ändrad	2021-11-03

Behörighet/förkunskaper

Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng i Tros- och livsåskådningsvetenskap på fortsättningsnivå (grundnivå 2), eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Vid kursens slut förväntas studenten

- Kunna beskriva hur olika teologiska strömningar ser på kyrkans samhällsroll, samt
- kunna redogöra för hur ökad migration och globalisering påverkar såväl det egna samhället som kyrkans plats och roll i samhället.

Färdighet och förmåga

Vid kursens slut förväntas studenten

- kunna analysera hur samhällsförändringar och pluralism påverkar synen på religion och politik med speciell betoning på frikyrklighetens förändrade roll i det nya civilsamhället,
- visa förmåga att teologiskt analysera den kulturella pluralism och de etiska utmaningar som dessa förändringar ger upphov till, samt
- formulera sig muntligt och skriftligt på ett stringent och språkligt korrekt sätt kring de teman och problemställningar som kursen särskilt behandlar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Vid kursens slut förväntas studenten

- visa förmåga att värdera olika teologiska förhållningssätt till kyrkans samhällsroll utifrån vilka konsekvenser det får för synen på makt, kön, hållbarhet och demokrati.

Innehåll

Kyrkans plats och roll i samhället har förändrats mycket under senaste årtionden. Mångfald och pluralism har ökat när Sverige blivit en del av en global värld. Religionen har åter blivit synligt närvarande. En del ser det som något hotande när religiös tro får plats i det offentliga samtalet. Samtidigt finns det en förväntan att kyrkan tillsammans med andra ska vara aktiva aktörer i det civila samhället. Många församlingar har engagerat sig i en rad sociala verksamheter och projekt. Flera församlingar har också upplevt nya möjligheter och vitalisering genom de senaste årens stora tillströmningen av migranter. Denna situation kräver omförhandlingar kring hur kyrkans samhällsroll i en alltmer pluralistisk värld.

Kursen önskar att fördjupa kunskapen kring hur församlingar kan engagera sig för att förbättra det gemensamma livet i samhället ("att söka sin stads bästa")? Frikyrkan har en lång tradition av socialt arbete och internationellt engagemang. Vad har förändrats i de villkor som präglar detta engagemang? Hur kan engagemanget ske utan att församlingar förlorar sin identitet och särart? Hur kan en aktuell teologisk politik se ut för en tid efter det sekuläras allena rådande dominans (*post-sekulär*)?

Undervisning/arbetsformer

Föreläsningar och litteraturseminarier. Kursen inkluderar internationellt besök samt bearbetning av några konkreta fallstudier.

Examination

Litteraturseminarier med skriftliga sammanfattningar. (3 hp)

Ett fallstudium som bearbetas i seminarium. (2 hp)

En vetenskaplig artikel med fördel skriven på engelska. (5 hp)

Betyg

Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kursutveckling

Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.

Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar genomförts:

Det har skett flera förändringar i litteraturen för att studenter ska möta fler globala och aktuella perspektiv på frågorna. Den slutliga examinationen har fått en något större tyngd för att ge mer utrymme att träna förmågan att skriva akademiska artiklar på svenska eller engelska.

Litteratur

Bretherton, Luke. 2019. *Christ and the Common Life: Political Theology and the Case for Democracy*. Grand Rapids, Mich.: W.B Eerdmans Pub. (valda delar)

Cannon, Katie Geneva. 2021. *Womanism and the soul of the black community, revised and expanded 25th anniversary edition*. Minneapolis: Fortress Press.

Hanciles, Jehu J. 2014. "Africa is our Fatherland?: The Black Atlantic, Globalization, and Modern African Christianity" i *Theology Today*. Vol 71(2). 207–220.

Hylland Eriksen, Thomas. 2014. *Globalization: The Key Concepts*. Bloomsbury.

Lundgren, Linnéa, 2021. *A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State's Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952–20*. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke University College.

Nguyen, Than van och John M. Prior. 2014. *God's People on the Move: Biblical and Global Perspectives on Migration and Mission*. Eugene: Pickwick.

Rasmusson, Arne. 2020. "Kyrkan och kampen för ett bättre samhälle: En alternativ historia" i *Svensk Teologisk Kvartalstidskrift*. 2:96. (<https://journals.lub.lu.se/STK/article/view/21955/19985>)

Sigurdson, Ola. 2009. *Det postsekulära tillståndet: religion, modernitet, politik*. Göteborg: Glänta produktion, 7–117, 319–377.

Stone, Selina. 2021. "Towards a Political Pneumatology: The Spirit, Inequality and Progressive Pentecostalism in Britain." Opubl. artikel.

Yong, Amos. 2010. *In the Days of Caesar*. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub.